

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ COVID-19 ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 όπου ξεκίνησε ο μαζικός εμβολιασμός κατά του ιού SARS-CoV-2 έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 107 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, **Θεοδώρα Ψαλτοπούλου**, **Πάνος Μαλανδράκης**, **Γιάννης Ντάνασης** και **Θάνος Δημόπουλος** (Πρύτανης ΕΚΠΑ)(<https://mdimop.gr/covid19/>) συνοψίζουν τα δεδομένα της προόδου του εμβολιασμού στις ΗΠΑ όπως δημοσιεύτηκαν. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα 37 εκατομμύρια ενήλικες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους πλήρως, 11,3% του συνολικού πληθυσμού, και 14,5% του ενήλικου πληθυσμού, ενώ 27% των ενηλίκων έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση. Στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65, όπου θεωρείται ευπαθής, έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό το 35% των ανθρώπων, ενώ το 63% έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση. Ο στόχος των ΗΠΑ είναι να υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για όλους τους ενήλικες Αμερικάνους πολίτες έως την 1 Μαΐου, και να αυξηθούν τα σημεία εμβολιασμού, ενώ ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί σε 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς ημερησίως, έχει φτάσει πλέον στα 2 εκατομμύρια εμβόλια ημερησίως. Την Παρασκευή 12/3 χορηγήθηκαν 2,9 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου. Στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή έχουν έγκριση και χορηγούνται τα εμβόλια της Pfizer, της Moderna, και το εμβόλιο μίας δόσης της Johnson & Johnson. Το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca που χορηγείται ήδη στην Ευρώπη, αναμένεται να λάβει έγκριση από τον FDA στο άμεσο μέλλον μόλις δημοσιευτούν τα δεδομένα της αμερικανικής μελέτης για το συγκεκριμένο εμβόλιο. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποθηκεύσει 30 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, και αναμένεται να έχουν δεκάδες εκατομμύρια δόσεις ακόμη, με την προοπτική να χορηγηθούν άμεσα στους Αμερικανούς πολίτες μόλις το συγκεκριμένο εμβόλιο λάβει έγκριση. Ωστόσο, δημιουργείται προβληματισμός σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά θα είναι τα εμβόλια ενάντια στα νέα στελέχη του ιού, καθώς έχουν δείξει μειωμένη αποτελεσματικότητα ήδη εναντίον του στελέχους της Νότιας Αφρικής. Επίσης, είναι σημαντικό να επιλέξει η πλειοψηφία του πληθυσμού να εμβολιαστεί, καθώς ακόμη το 40% των Αμερικανών πολιτών δεν έχει αποφασίσει αν επιθυμεί ή όχι να εμβολιαστεί. Συμπερασματικά, η πρόοδος του εμβολιασμού είναι πολύ σημαντική ειδικά όσο περισσότερα εμβόλια λαμβάνουν έγκριση και χρησιμοποιούνται, και ο γρήγορος εμβολιασμός του πληθυσμού είναι προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά η εμφάνιση νέων ανθεκτικών στελεχών προβληματίζει τους επιστήμονες για πιθανή μελλοντική αντοχή στον εμβολιασμό.